

# Kundsk@berns Træ

En film af  
Nils Malmros

## TRANSSKRIPT

hentet fra filmens officielle hjemmeside – [www.kundskabenstraedk](http://www.kundskabenstraedk)

### Indholdsfortegnelse

Indledning - Titel, efterfulgt af cast-liste, samt musik-credits.  
Lysbilledfremvisning - Willy søger tilflugt i skabet.  
Klasselokalet - Rektor skælder ud.  
'Hemmeligt møde' hos Anne-Mette - Opringning fra Mona.  
Klasselokalet - Bødesystemet indføres.  
Svømmehallen  
Klasselokalet - Dissektion af ræv.  
Bageren  
Kælderen - Flemming & Jørn fortsætter dissektionen.  
Danseundervisning - Willy kommer for sent.  
Tysktime - Niels Ole reklamerer for sig selv.  
Sanglokalet  
Anne-Mettes hjem - Diskussion med moderen.  
Julebazaren - Elin i Syndens Hule.  
Julegudstjenesten - Elin får sølvdollars.  
Elins hjem - Elins mor finder sølvdollaren.  
Skøjtebanen - Klassen leger Klummer.  
Elins hjem - Varm kakao.  
Skøjtebanen - Slange efter cykel.  
Klasselokalet - Matematiktime. Elin modtager seddel om en Hemmelig tur.  
Anne-Mettes ungdomsgilde - Dans med lyset slukket.  
Skovtur - Niels Ole & Flemming følger Majbritt & Ina.  
Eksamen - Willys summen.  
Gåtur i Botanisk Have - Elin & Helges hemmelige tur. Garagen.  
Klasselokalet - Introduktion til lejrskolen.  
Skolegårdsfesten - Diskussion på pigetoiletet.  
Lejrskolen - Øjetræt. 'Ting under bordet'

## Indledning

Titel, efterfulgt af cast-liste.

Underlægningsmusik af I. & G. Gershwin: "The man I love"

Indledning afsluttes med teksten "Katedralskolen efteråret 1958"

Musikken afbrydes brat af lyden af en lysbilledfremviser, der skifter billede.

## Lysbilledfremvisning

*Mørkt lokale. Fru Andreassen viser lysbilleder for klassen, mens hun kommenterer dem.*

**Fru Andreassen:** "Ja, og det er så udsigten over Manhattan. Til venstre i billedet ser I FN-bygningen, og til højre ser I New Yorks næsthøjeste skyskraber, Crystler skyskraberen."

**Gås:** "Fru Andreassen, hvor høj er New Yorks højeste skorsten?"

**Fru Andreassen:** "Det ved jeg ikke og det synes jeg også er rystende ligeegyldigt."

*Gås slår sig smilende på kinden, og lysbilledet skifter.*

**Fru Andreassen:** "Og det er så Empire State Building. Det er verdens højeste bygning, og den har over seks tusinde vinduer."

**Gås:** "Hvem er så ham manden?"

**Willy:** "Det er vinduespudseren!"

*Klassen griner.*

**Jørn:** "Nej, det' min onkel - I kan selv prøve at ringe over og spørge."

**Fru Andreassen:** "Hold så op med den uro!"

*Latteren dør ud, og billedet skifter på ny.*

**Fru Andreassen:** "Ja - Og det er så 42. gade. Det er der de store firmaer ligger, og det er også der Empire State Building ligger."

*Jørn kaster en papirskugle efter Elin, som sidder ved siden af Anne-Mette.*

**Anne-Mette:** "Hold så op, Jørn!"

**Jørn:** "Elin. Elin!"

*Jørn kaster endnu en papirskugle. Elin prøver at gribe. Anne-Mette rækker hånden op og vender sig mod Fru Andreassen.*

**Anne-Mette:** "Fru Andreassen! Der er altså én eller anden, der sidder og kaster med papirskugler. Jeg ved ikke hvem det er..."

**Fru Andreassen:** "Nu skal I altså holde op!! Jeg vil ikke blive ved med at vise lysbilleder, hvis ikke I opfører jer ordentligt."

*Fru Andreassen lader klassen falde lidt til ro og skifter billede.*

**Niels Ole (hviskende):** "Willy - Willy!"

**Fru Andreassen:** "Ja - Og det er så krydset mellem Fifth Avenue og 42. gade. Under krydset ligger et vigtigt knudepunkt for undergrundsbanen. Og 42. gade, det var den gade, vi så før."

**Niels Ole:** "(Ned på gulvet)"

*Niels Ole og Willy kravler rundt på gulvet og resten af klassen smågriner.*

**Fru Andreassen:** "Hold op med det, dér oppe! Jørn, hold så op! - Nå, det var så krydset mellem Fifth Avenue og 42. gade..."

**Jørn:** "Fru Andreassen, der er en hund nede på gulvet."

**Fru Andreassen:** "Jørn, hold så op med det vrøv! - Ja, og det er så Frihedsgudinden, som står ved indsejlingen til New York. Den kan ses på meget lang afstand, og det er det første man ser, når man kommer sejlene til Amerika."

**Loppe:** "Er det en softice hun står med?"

*Klassen griner.*

**Fru Andreassen:** "Hold så op med det vrøv!"

**Loppe:** "Fru Andreassen, det ligner altså en softice."

**Fru Andreassen:** "Ja, jeg er fuldstændig ligeglad med hvad du synes det ligner, men det er altså en fakkel!"

*Willy, der stadig kravler rundt på gulvet, åbner et skab, mens Niels Ole stikker hovedet op foran lysbilledlærredet. Fru Andreassen går taktfast gennem lokalet, mod lærredet, hvor hun tænder for lyset.*

**Fru Andreassen:** "Hvad i alverdens riger og lande laver du dernede?!"

*Niels Ole rejser sig.*

**Niels Ole:** "Det var fordi jeg tabte mit viskelæder."



**Fru Andreassen:** "Du skal aldeles ikke sidde og viske nu, det ved du udmærket godt. Det er en tølperagtig optræden! Jeg vil ikke vise lysbilleder, hvis ikke I kan lære at opføre jer ordentligt."

*Niels Ole bliver ukoncentreret og trækker på smilebåndet.*

**Fru Andreassen:** "Niels Ole! Se op på mig!"

*Fru Andreassen vender sig i retning af Niels Oles blik, og får øje på Willys hoved i glasskabet ved siden af en buste. Klassen griner.*

## Klasselokalet

*Rektor kommer ind ad døren, og klassen rejser sig op. Han træder op til kateteret, hvor Fru Andreassen står og hun rykker ned på højre side af dette.*

**Rektor:** "Værsgo at sætte jer. Jeg er alvorlig bange for, at der er nogen, der har misforstået noget hér. Selvom I kun går i mellemskolen, så er dette et gymnasium, og ikke en almindelig kommuneskole. I bliver derfor undervist af højt kvalificerede gymnasielærere og højt estimerede folkeskolelærere som Fru Andreassen. Det er altså et privilegium at gå her, og jeg er derfor meget forundret over, at nogen af jer optræder så udisciplinerede, at det har været nødvendigt at klage over jer. Hvad har I tænkt jer at gøre ved dét? Har I selv noget forslag til, hvordan vi kan komme det uvæsen til livs? - Ja, Anne-Mette?"

**Anne-Mette:** "Vi må jo prøve på at opføre os noget bedre."

**Rektor:** "Jaah. - Har Willy Bonde noget forslag?"

**Willy:** "Hvem, mig? - Jeg mener det samme som Anne-Mette."

**Rektor:** "Har Niels Ole noget forslag?"

*Niels Ole trækker på skuldrene. Willy vender sig og smiler til ham. Niels Ole betænker sig, hvorpå han rækker hånden op.*

**Rektor:** "Ja, Niels Ole?"

**Niels Ole:** "Ku' vi ikke lave sådan et bødesystem; det har jeg hørt, de har haft i andre klasser. Så kunne vi gi' hinanden bøder, hvis vi ikke opfører os ordentligt."

**Rektor:** "Ja; det var da et forslag. - Ja, Elin?"

**Elin:** "Jeg synes også det ville være bedst, hvis vi selv kunne finde ud af det."

**Rektor:** "Mona?"

**Mona:** "Jeg synes det er rigtigt, hvad Elin siger, og hvad Niels Ole siger."

**Anne-Mette (Henvendt til Elin):** "Klister!"

**Willy:** "Jeg synes det er rigtigt hvad Niels Ole siger, og hvad Elin siger, og hvad Mona siger."

*Skolen ses i et kort klip udefra, mens det ringer ud og klassen begynder at bevæge sig ud af lokalet og ned af trappen.*

**Jørn:** "Elin, skal jeg ikke bære din taske?"

**Elin:** "Jo, det må du gerne."

**Lene:** "Du må også godt ta' min."

**Mona:** "Hey, Jørn. Du må også godt ta' min!"

*Pigerne hænger alle deres tasker om Jørns hals, med det resultat, at han går i knæ, idet han kommer ud af døren. Pigerne samler grinende deres tasker op og går videre.*

## 'Hemmeligt møde' hos Anne-Mette

*Elin, Elsebeth, Lene og Anne-Mette er samlet til 'møde' på Anne-Mettes værelse. De strikker alle, mens de drikker te og spiser boller. Der er levende lys på bordet.*

**Lene:** "Er du ikke lidt lun på Jørn?"

**Elin:** "Neej."

**Elsebeth:** "Han er ellers helt vild med dig."

**Elin:** "Jamen, der er andre jeg bedre kan li'."

**Lene:** "Hvem?"

**Elin:** "Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald bare andre jeg bedre kan li'."

**Lene:** "Niels Ole?"

**Anne-Mette:** "Ej, ved I så hvem jeg godt kan li'? - Og hvorfor?"

**Elsebeth:** "Nej."

**Anne-Mette:** "Søren Roland - Og det er fordi han lugter så godt!"



*Pigerne fniser.*

**Elin:** "Hvor ved du dét fra?"

**Anne-Mette:** "Det kan jeg da lugte!"

**Elin:** "Hvem er så forelsket i Willy Bonde?"

**Lene:** "Willy Bonde? I hvert fald ikke mig!"

**Anne-Mette:** "Tænk sig, at hedde Willy Bonde..."

**Elsebeth:** "Det må være forfærdeligt!"

**Lene:** "Willy Bonde."

**Elsebeth:** "Det er nok derfor han er maskinklippet."

*Pigerne fniser.*

**Elin:** "Tænk hvis jeg blev gift med ham, så kom jeg til at hedde 'Elin Bonde'"

**Lene:** "Hvad mener I så om 'Lene Bonde'? - Pyh ha!"

**Anne-Mette:** "'Anne-Mette Roland' - Det lyder i hvert fald godt."

**Elsebeth:** "... og det lugter godt!!"

*Pigerne griner. Anne-Mettes mor banker på og åbner døren til værelset.*

**Anne-Mettes mor:** "Anne-Mette, der er telefon. Det er Mona."

**Lene:** "Klister?"

**Elsebeth:** "Ved hun godt, vi holder møde?"

**Anne-Mette:** "Nej, jeg sagde, jeg skulle lave lektier."

*Anne-Mette går efter sin mor, ud af værelset og ind til telefonen i stuen. Elin og Lene lister med.*

**Anne-Mette (i telefonen):** "Hej, Mona. - Ja, lige et øjeblik."

*Anne-Mette ægger røret og går ud af stuen. Elsebeth tilslutter sig de øvrige to, som tager røret og lytter. Kort tid efter vender Anne-Mette tilbage med en bog, og Lene giver hende røret.*

**Anne-Mette:** "Hallo? Ja, vi har for fra side 120, og så siden ned. - Nej, dér har vi ikke noget for. - Ja, Ja. Farvel!"

*Anne-Mette lægger røret på.*

**Anne-Mette:** "Jeg vil godt vædde med, hun ved vi holder møde!"

## Klasselokalet

*Alle i klassen sidder på deres pladser på nær Niels Ole, som står med bødebogen til venstre for katederet.*

**Helge:** "La' lige være!"

**Niels Ole:** "Helge: 2 øre."

**Willy:** "Det skal du ik' være ked af, Helge."

**Niels Ole:** "Willy: 2 øre."

**Willy:** "Nåh, fik jeg nu én igen?"

**Niels Ole:** "Willy: 4 øre."

**Willy:** "Det bli'r sgu dyrt, hva'?"

**Niels Ole:** "Willy: 6 øre."

**Anne-Mette:** "Oh, Willy, det kan du altså ikke være bekendt! Når vi andre skal være med, så skal du også!"

**Willy:** "Hvordan kan det være, Anne-Mette må sige noget, når jeg ikke må?"

**Niels Ole:** "Willy: 8 øre. - Anne-Mette: 2 øre."

**Willy:** "Ha!"

*Lærerinden kommer ind i lokalet og klassen rejser sig. Niels Ole smider bødebogen på Anne-Mettes bord, og finder sin plads.*

**Fru Scheel:** "Goddag. Værsgo at sidde ned. Mit navn er fru Scheel. I skulle have haft fru Andreassen i denne hér time, men hun er desværre blevet syg, så derfor skal I have mig i stedet for. For min skyld må I lave hvad I vil, bare der er fuldstændig ro. Har I forstået det?"

**Elin & Anne-Mette:** "Ja."

**Loppe (henvendt til Gås):** "Ro - Det er en by i Sibirien."

**Fru Scheel:** "Hvabehar?"

**Loppe:** "Ro - Det er ... en by i Sibirien."

**Fru Scheel:** "Hm-hm."

*Fru Scheel sætter sig ved katederet, og klassen begynder at læse.*

**Anne-Mette:** "Willy, du skylder 8 øre."

*Fru Scheel slår i bordet med sin nøgle for at dæmpe på Anne-Mette.*

**Anne-Mette (hviskende):** "8 øre."

*Jørn blinker charmerende til Elin.*

**Anne-Mette:** "Helge. Helge! Du skylder 2 øre."

*Fru Scheel rejser sig og bevæger sig ned i den anden ende af lokalet, hvor hun begynder at læse op af en seddel på opslagstavlen.*

**Fru Scheel:** "Bøderegler for II ml: Det er forbudt at tale i timerne efter at det har ringet: 2 øre. Det er forbudt at lægge ting på kArtederet: 4 øre' - Det staves kAtederet, for en anden gangs skyld."

## Svømmehallen

*Drengenes omklædningsrum - Drengene finder ind i hver deres omklædningsbås.*

**Willy:** "Hey, Niels Ole - Hvis nu jeg betaler halvdelen af mine bøder, er det så i orden?"

**Niels Ole:** "Ja."

*Torkild stikker hovedet over skillevæggen til Willys bås og siger:*

**Torkild:** "What can I do for you, baby?"

**Jørn:** "Hvem har en blyant?"

**Torkild:** "Her!"

*Torkild kaster en blyant tværs over et par båse, hen til Jørn.*

**Gert:** "Hvad skal du bruge den til?"

**Jørn:** "Hemmeligheder!"



*Jørn, der deler bås med Helge, begynder at tilføje ord på skiltet, på bagsiden af omklædningsbåsens dør.*

**Jørn:** "'Numsebåndet medtages under badningen.'"

**Helge:** "'Anbring billetten i klemmen' - hos damerne."

**Jørn:** "He, hold da kæft!"

**Willy:** "- Hvem har taget mine badebukser?"

*Pigernes omklædningsrum - Pigerne tager bad og Mona henvender sig til Lene.*

**Mona:** "Lene, må jeg godt låne dit sæbe?"

*Lene rækker hende sæben og Mona vasker sig.*

**Mona:** "Tak for lån."

*Mona afleverer sæben og går. Lene skyller sæbe grundigt.*

*Svømmehallen - Alle mærker forsigtigt på vandets temperatur. Jørn følger efter en tydeligvis irriteret Elin.*

**Elin:** "La' så være, Jørn!"

**Bak (svømmelærer):** "Alle ikke-svømmere kommer over til mig."

*Mona skubber Flemming i vandet og bliver derefter selv skubbet i. Jørn løber, iført et håndklæde om livet, op på etmeter vippen.*

**Willy:** "Bak. Bak! - Jeg har glemt mine badebukser!"

**Bak:** "Så må du bade med bar røv!"

Willy smider håndklædet og spinger - iført badebukser - på hovedet i vandet. Elin træder op på vippen og beundres af Helge og Torkild - Og ikke mindst Jørn. Elin afventer lidt, og springer så på benene i vandet. Jørn springer på hovedet i fra kanten og svømmer efter hende.

## Klasselokalet

Klassen står samlet omkring et bord, hvor hr. Særlang dissekerer en ræv.

**Hr. Særlang:** "Og her er så den skillevæg, der deler rævens krop i to dele; i overdel og nedre del. Ja, det er det, man normalt kalder... er der nogen der ved, hvad det hedder?"

**Jørn:** "Ja."

**Hr. Særlang:** "Ja?"

**Jørn:** "Mellemgulvet."

**Hr. Særlang:** "Ja, det er rigtigt. Her har vi så hjertet og lungerne, og hernede, der har vi indvoldene; tarmene og så videre. Ja, tarmene er... pillede ud."

Hr. Særlang piller leveren ud, mens klassen ser på med mere eller mindre ubehag. Han holder leveren frem.

**Hr. Særlang:** "Er der nogen af jer, der ved, hvad... ved, hvad det hér er?"

**Jørn:** "Her! Hr. Særlang. leveren."

**Lene:** "Hr. Særlang, hvor gammel er den?"

**Hr. Særlang:** "Jeg vil kalde den en... en ung ræv. Og hér - her har vi så hjertet. Er der nogen af jer der ved, hvad den store åre der går fra hjertet hedder? - Jørn?"

**Jørn:** "Aorta."

**Hr. Særlang:** "Ja, det er rigtigt."



## Bageren

Anne-Mette, Lene og Elsebeth går op ad gaden mod bageren. Anne-Mette trækker sin cykel, som hun til sidst sætter udenfor bageriet.

**Lene:** "Jamen, jeg har ingen penge."

**Elsebeth:** "Jamen, Anne-Mette siger, hun har penge nok."

Flemming og Jørn kommer cyklende og parkerer også deres cykler udenfor bageriet. Inde i bagerbutikken begynder Anne-Mette at lægge en masse småmønter på glasdisken.



**Elsebeth:** "Jeg skal ha' en rød kage."

**Bagerjomfruen:** "Ja, tak."

**Lene:** "Det skal jeg også."

**Bagerjomfruen:** "Skal du også ha' én?"

**Lene:** "Ja."

**Anne-Mette:** "Jeg skal også ha' en rød kage."

**Bagerjomfruen:** "Så får du en med. Så'n, værsgo. Skal jeg have alle de 2-ører?"

**Anne-Mette:** "Ja."

*Bagerjomfruen begynder at tælle pengene, mens Jørn og Flemming kommer ind i butikken. Jørn bærer en pose med den døde ræv.*

**Bagerjomfruen:** "En krone - og tyve..."

**Jørn:** "Hej piger! Har I set her? Wuw!"

*Jørn lader som om han kaster posen mod pigerne og de hviner.*

**Bagerjomfruen:** "Ja, det er godt, men det dyr vil jeg ikke ha' herinde!"

**Jørn:** "Bare rolig, den æder ingenting. Den er død!"

**Bagerjomfruen:** "Hvad skal du ha'?"

**Jørn:** "Hvad jeg ska' ha'? Jeg skal ha' to røde kager. Hvor er Elin henne?"

**Elsebeth:** "Hun skulle tidlig hjem."

*Lene får øje på Mona gennem vinduet.*

**Lene:** "Åh, nu kommer Klister."

**Anne-Mette:** "Åh, hvor er det typisk, Klister altid går i hælene på os!"

**Jørn:** "Wauw!"

*Jørn lader igen som om, han kaster ræven - Denne gang imod Mona. Elsebeth, Lene og Anne-Mette griner.*

**Anne-Mette:** "Hej Mona."

**Mona:** "Hej!"

**Jørn:** "Flemming, kom! Kan i hygge jer!"

*Flemming og Jørn forlader butikken og Mona træder frem til disken.*

**Mona:** "Jeg skal ha' en rød kage."

**Bagerjomfruen:** "Ja, tak. Værsgo."

## Kælderen

*Jørn og Flemming fortsætter dissektionen af ræven i en mørk kælder. Jørn styrer skalpellen.*

**Flemming:** "Hvad med benene?"

*Jørn skærer lidt i rævens ben.*

**Flemming:** "Hvad med hovedet?"

*Jørn skærer i rævens snude.*

**Flemming:** "Ej, Jørn!"

## Danseundervisning

*Klassen og nogle få andre er samlet i en festsal. Danselæreren klapper to gange og siger:*

**Danselæreren:** "Vi stiller op på to rækker. Herrer og damer overfor hinanden."

**Søren Roland** (*henvendt til Niels Ole*): "Jeg tager Anne-Mette."

*Anne-Mette stryger en hånd hen over Lenes trøje.*

**Anne-Mette:** "Ej, hvor er den fin!"

*Anne-Mette vender sig mod drengene og griner af noget off-screen.*

**Niels Ole** (*henvendt til Søren Roland*): "...og det må du godt!"

*Der bliver ro. Det er tydeligt, at Jørn har udset sig Elin som dansepartner.*

**Danselæreren:** "Ja værsgo, herrerne."

*Jørn, Flemming og Helge samles foran Elin og bukker for at byde hende op. Hun ser ned langs rækken af piger, hvor Niels Ole byder Lene op. Derefter træffer hun sit valg, og nejjer:*

**Elin:** "Helge."

**Jørn:** "Ej, Elin. Det kan du altså ikke være bekendt."

*Jørn tager i stedet Elins sidemand, Mona, og Flemming bukker for Elsebeth.*

**Elsebeth:** "Vi går lige herop."

*Elsebeth trækker Flemming med op bag Anne-Mette og Søren Roland.*

**Elsebeth:** "Uhm, her lugter godt!"

**Anne-Mette** (*hviskende*): "Hold op!"

**Danselæreren:** "Og vi tager damen i hånden og marcherer fremad. Nu!"

*Pianisten begynder at spille. Lidt senere bryder danselæreren ind. Igen med to klap.*

**Danselæreren:** "Ja, tak. Vi fordeler pladsen noget bedre, og gør klar til engelsk vals. Jeg viser valsegrundtrin først. Det er sådan... Hæl, tå, tå. Hæl, tå, tå. Vi er klar, herren med højre fod. Damen med venstre. Nu!"

*Pianisten spiller på ny. Danselæreren tæller takterne, mens klassen danser rundt i salen.*

**Danselæreren:** "Hæl, tå, tå. Hæl, tå, tå. 1, 2, 3. Højre drejning - Nu! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fremad."

*Under dansen fører Jørn med vilje Mona ind i Elin og Helge.*

**Danselæreren:** "Ja, tak! Det så jo herrens ud! Vil Carsten og Lone være søde at vise, hvordan det skal være? 1, 2, nu!"

*Musikken begynder igen og Carsten og Lone valser tværs gennem salen.*

**Danselæreren:** "Ja, tak, Carsten. Det var flot! Husk, det hedder hæl, tå, tå. Hæl, tå, tå. Vi er klar. Højre fod, herren. 1, 2, nu!"

*Pianisten spiller igen.*

**Danselæreren:** "1, 2, 3. Hæl, tå, tå. 1, 2, 3. 1, 2..."

*Willy kommer ind i salen. Ved synet af ham, klapper danselæreren to gange, så musikken stopper.*

**Danselæreren:** "Ja, tak! Der er nok én, der kommer for sent. Du må komme her ind... Ja, lad os se; der står to piger dernede - Du må bukke for den ene af dem."

*Willy bevæger sig ned til de to. Han har tilsyneladende svært ved at vælge.*



**Danselæreren:** "Ja, vi venter i spænding!"

*Willy bukker for den ene. Den anden træder til side, og Willy indtager hendes plads, stående med begge hænder i lommerne.*

**Danselæreren:** "Ja, og vi kan jo godt slappe af med en kwela. Klar? Nu!"

*Kwelaen begynder...*

## Tysktime

*Vi ser kort pigerne i skolegården. klokken ringer ind. Halvdelen af klassen har tysk. Der høres salmesang i baggrunden.*

**Loppe:** "Ein junger Mann wollte seine Freundin Bluhmen tjicken. Viel ge..."

**Tysklæreren:** "Ja, det hedder 'schicken'"

**Loppe:** "...Schicken... Viel Geld hatte er nicht, aber er ging im einen Laden, mit dem Plakat im Schaufenster."

**Tysklæreren:** "Schaufenster!"

**Loppe:** "...Schaufenster..."

**Tysklæreren:** "Ja."

**Loppe:** "Bluhmen sprechen. Da sagte der Blumenhändler: 'Für eine Mark? Das fürchte ich wird kaum zu hören sein.'"

**Tysklæreren:** "Wird kaum!"

*Niels Ole sætter tændstikker i øjne og vender sig mod sin sidemand, Gert.*

**Niels Ole:** "Snooork!!"

**Loppe:** "...Kaum zu hören sein."

**Tysklæreren:** "Ja tak! Nå, men det kan være Niels Ole vil oversætte?"

*Niels Ole fjerner tændstikkerne fra øjnene.*

**Niels Ole:** "Mange penge ... havde han ... ikke. Men han ... gik ind..."

**Gert (hviskende til Niels Ole):** "I forretningen!"

**Niels Ole:** "... i forretningen."

**Tysklæreren:** "Jeg synes ikke, man skal gøre så meget reklame for sig selv, når man ikke er bedre forberedt."

## Sanglokalet

*Den anden halvdel af klassen står - sammen med nogle fra de ældre klasser - opstillet til korsang. Der synges "Barn Jesus i en krybbe lå" (1832) af H.C. Andersen.*

**Koret:** "...Halleluja, halleluja - Barn Jesus!"

**Sanglæreren:** "Det var godt! Så kan vi gå videre. 2. vers. Men husk nu; pas på; teksten er helt anderledes! Kom!"

*Sanglæreren spiller på flygelet, og koret falder ind.*

**Koret:** "Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte."

*Sanglæreren stopper koret ved at vifte med armene.*

**Sanglæreren:** "Dur ikke. Dur ikke; det er alt, alt for trist! Læs dog teksten: Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte. - Prøv igen."

*Sanglæreren spiller for, og koret prøver igen. Carsten, som står umiddelbart bag Anne-Mette og Elin, puster til Elins hår, og Anne-Mette bemærker dette.*

**Koret:** "Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født..."

## Anne-Mettes hjem

*Anne-Mette ses gå op ad trapperne til lejligheden. I stuen sidder Anne-Mettes mor og syr på symaskine.*

**Anne-Mettes mor:** "Anne-Mette?"

**Anne-Mette:** "Ja."

**Anne-Mettes mor:** "Kom lige herind. Jeg skal lige prøve den hér på dig"

*Anne-Mette kommer ind i stuen. Hun tager jakken af og lukker skydedøren til det tilstødende rum.*

**Anne-Mette:** "Mor, der er noget, jeg godt vil tale med dig om."

**Anne-Mettes mor:** "Hvad er der?"

**Anne-Mette:** "Det er sådan, vi har et bødesystem i klassen, og så skal jeg samle bøderne ind. Så er jeg altså kommet til at bruge nogle af pengene."

*Anne-Mettes mor holder en rød kjole op foran Anne-Mette og afprøver ærmelængde o.s.v.*

**Anne-Mettes mor:** "Hvad vil det sige, at I har et bødesystem?"

**Anne-Mette:** "Det vil sige, at hvis vi snakker i timen eller glemmer at sætte vores stole op, så koster det det 2 øre eller 5 øre."

**Anne-Mettes mor:** "Og hvor mange penge har du brugt?"

**Anne-Mette:** "Cirka 17 kroner."

**Anne-Mettes mor:** "Og hvor mange var der kommet ind?"

**Anne-Mette:** "Det samme."

**Anne-Mettes mor:** "Det vil sige, du har brugt dem alle sammen?"

**Anne-Mette:** "Ja."

**Anne-Mettes mor:** "Jamen, Anne-Mette, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Det må du selv klare. Det har du selv rodet dig ind i."

**Anne-Mette:** "Jamen, vi skal bruge pengene til julebazaren. Jeg skal også købe julegaver..."

**Anne-Mettes mor:** "Jamen, det kan ikke hjælpe noget. Det har du selv rodet dig ind i."

**Anne-Mette:** "Men jeg var jo ikke klar over, hvor mange jeg havde brugt..."

**Anne-Mette:** "Jamen, du havde jo brugt dem alle sammen... Du kommer selv til at betale dem efter jul. Så må vi ta' dem af dine lommepenge."

**Anne-Mette:** "Ja."



## Julebazaren

*Niels Ole er opråber i II ml's tombola. Han går frem og tilbage med mikrofonen bag bordet, som skiller gevinsterne fra de besøgende på skolen.*

**Niels Ole:** "25 øre for et nummer. Fem for en krone! I II ml's tombola! Kom blot nærmere, mine damer og herrer, til skolens bedste tombola. 25 øre pr. nummer - Fem for en krone!"

*Gert finder en gevinst - en glaskaraffel - frem til en ældre herre.*

**Niels Ole:** "Hovedgevinsten: En grydeklar kylling. Den går på nummer ét, og så er der mad til juleaften!"

*En af de ældre elev kommer ind i lokalet, bærende et skilt med teksten: "Syndens Hule - III X - Entre: 1 kr.", mens han råber:*

**3.x'er:** "Kom og dans i Syndens Hule - Vi har en spændende partner til Dem! Kom og dans i Syndens Hule..."

**Niels Ole:** "Kom og vind Deres sidste julegaver. Kom blot nærmere, mine damer og herrer. I II ml's tombola!"

*Niels Ole og Flemming forlader klasselokalet. Niels Ole går ned ad trappen, idet Flemming råber efter ham.*

**Flemming:** "Niels Ole! Skal vi ikke lige ind i I ml? - Vi skal lige ind i I ml."

*Niels Ole og Flemming går ind i I ml's klasselokale. Der er dæmpet belysning og hovedsageligt levende lys på bordene, som er dækket med rød papirsdug. På grammofofonen i baggrunden spiller "Det kimer nu til julefest" i en instrumental indspilning.*

**Flemming:** "Gud, hvor er her hyggeligt. Det har de søreme lavet godt."

*De bevæger sig begge op i den anden ende af lokalet, hvor to piger, Majbritt og Ina, sælger æbleskiver og glögg.*

**Flemming:** "Er de brændt på?"

**Niels Ole:** "Hvad koster de?"

**Majbritt:** "Én for 25 øre og fem for en krone."

**Niels Ole:** "Nå, men så vil jeg godt ha' fem - Men ikke nogle af de brændte!"

*Niels Ole betaler og får æbleskiverne.*

**Majbritt:** "I får altså kun en tallerken, for vi gider nemlig ikke vaske op."

**Flemming:** "Ej, hvor er I altså dovne."

*Niels Ole og Flemming finder et bord og begynder at spise.*

**Niels Ole:** "Hvem var hende med det lyse hår? Kender du hende?"

**Flemming:** "Det' da Majbritt. Hun gå da i I ml."

**Niels Ole:** "Hvem var så hende den anden?"

**Flemming:** "Jamen, det er da hendes veninde... Jeg tror nok hun hedder Ina, eller sådan noget."

**Niels Ole:** "Ina!? Kan man hedde dét?"

**Flemming:** "Ja, det tror jeg nok."

*Majbritt og Ina spiser en æbleskive på samme gaffel. Anne-Mette og Elin kommer ind i lokalet.*

**Anne-Mette:** "Niels Ole - Vil I ikke med ned i 'Syndens Hule' og danse?"

**Niels Ole:** "Jo, lige et øjeblik..."

*Han tager en ordentlig bid af æbleskiven og siger, mens han tygger:*

**Niels Ole:** "...jeg skal lige ha' spist den hér først."

*Niels Ole, Flemming, Elin og Anne-Mette ses komme ned af trappen. De drejer alle mod venstre, hen ad gangen. Elin stopper op og siger:*

**Elin:** "Hey, det er her henne!"

*Flokken vender, og de går i stedet mod højre. De samles om et bord foran 'Syndens Hule', hvor der sidder en ældre elev. Der høres 'langsom jazz' (George Lewis: St. Louis St. Blues) i baggrunden.*

**Elin:** "Vi vil gerne ind og danse. Hvor meget koster det?"

**3.x'er:** "Én krone at komme ind."

**Niels Ole:** "En krone?!? Tror du jeg er millionær?!"

**3.x'er:** "Ahr, men så følger der også en spændende dame med i prisen."

**Anne-Mette:** "Hvad så med pigerne?"

**3.x'er:** "Jamen, dem har vi også en spændende kavalier til."

**Anne-Mette:** "Hvad koster du så selv?"

**3.x'er:** "Arh, men jeg er ikke til salg."

**Elin:** "Må vi ikke danse med hinanden?"

**3.x'er:** "Jo, det må I godt, men så er det to kroner parret."

*Dørvogteren - en anden 3.x'er - trækker tæppet foran døren til 'Syndens Hule' til side, og der kommer et par ud. Elin henvender sig til ham:*

**Elin:** "Ej, må vi ikke lige se derind?"

**Anden 3.x'er:** "Nix! Der må ikke slippe lys ind."

**Anne-Mette:** "Nå, er det sådan noget."

**Anden 3.x'er:** "Ja - Det er også forbudt for børn."

**Anne-Mette:** "Ej, la' da være; vi er da gamle nok."

**Elin:** "Ej, må vi ikke kigge ind? Bare en lille bitte smule?"

**Anden 3.x'er:** "Okay, men så pas på jeres små sårbare sjæle."

*Han trækker tæppet til side. I 'Syndens Hule' ses tætomslængede dansende par i silhuet.*

**Niels Ole:** "Det gad jeg ikke gi' en krone for!!"



*Silhuetten af en person ses kommende gående mod flokken, inde fra 'Syndens Hule'. Det viser sig at være Carsten. Han lægger en krone på bordet, og bukker for Elin. Hun nejer og følger efter ham ind i 'Syndens Hule'. Anne-Mette ser misundeligt efter dem. De begynder at danse og Jørn slutter sig til flokken udenfor:*

**Jørn:** "Hvem fanden er han?!"

*Tæppet trækkes for til 'Syndens Hule'.*

## Julegudstjenesten

*Gudstjeneste i Aarhus Domkirke - Koret synger "Barn Jesus i en krybbe lå."*

**Koret:** "Barn Jesus i en krybbe lå, skønt Himlen var hans eje; hans pude her blev hø og strå, mørkt var det om hans leje! Men stjernen over huset stod, og oksen kyssede barnets fod. Halleluja, halleluja, barn Jesus!"

*Willy Bonde og Jørn sidder og små-slås. Fru Andreassen sætter sig imellem dem. Andetsteds sidder Maj-britt og Ina og hvisker til hinanden. Flemming og Niels Ole beundrer dem. Niels Ole laver 'kikkert' med hænderne og sigter mod Maj-britt. Hun laver en 'kikkert' med et stykke papir og ser rundt i kirken - Hendes blik ender til sidst på Niels Ole og hun smiler til ham. Han blinker til hende.*

**Koret:** "Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad, ryst af din tunge smerte. Et barn er født i Davids stad til trøst for hvert et hjerte; Til barnet vil vi stige ind og blive børn i sjæl og sind. Halleluja, halleluja, barn Jesus!"

*Kirken ses snedækket udefra, mens kirkeklokkerne ringer og folk forlader kirken. Bagerst i kirken: Lene, Anne-Mette, Elin og Elsebeth ifører sig deres overtøj. På vej ud af døren til våbenhuset stoppes Elin af Carsten:*

**Carsten:** "Elin, jeg vil gerne lige tale med dig."

*Carsten venter til de andre er gået lidt væk.*

**Carsten:** "Min far har fået en stilling i Amerika, så vi skal rejse lige efter jul. Men jeg synes, du skulle ha' denne her."

*Han rækker hende et smykkeetui.*

**Carsten:** "Det er en amerikansk sølvdollars."

*Hun åbner etuiet. Carsten kysser hende på kinden, hvorefter han går ud gennem våbenhuset, forbi Lene, Elsebeth og Anne-Mette der står og venter. Elin går ud til pigerne.*

**Anne-Mette:** "Gud, Elin, hvad var det du fik af ham?"

**Lene:** "Må vi ikke se den?"

**Elsebeth:** "Gud, hvor er den flot!"

**Lene:** "Er det en julegave?"

**Elin:** "Nej, det er fordi han skal rejse til Amerika. Det er en amerikansk sølvdollars."

## Elins hjem

*Elins snedækkede hvide villa ses. Elin sidder i stuen og læser, da hendes mor kommer ind i stuen med sølvdollaren højt hævet i højre hånd.*



**Elins mor:** "Elin, hvor stammer den hér fra? Hva'? hvor stammer den fra?"

**Elin:** "Det er en... ..jeg har fået... ..af en dreng på skolen."

**Elins mor:** "En fra din egen klasse?"

**Elin:** "Nej - Én fra en af de større klasser. - Én der hedder Carsten."

**Elins mor:** "Én der hedder Carsten?"

**Elin:** "Ja - Én jeg synger i kor sammen med."

**Elins mor:** "Jamen, Elin, vi vil ikke ha', at du går og tager imod gaver. Du skal ikke gå og tage imod noget fra fremmede. Hvad har du fået den for?"

**Elin:** "Fordi han skulle rejse til Amerika."

**Elins mor:** "Og så gir han dig sådan en medaljon hér - Fordi I synger i kor sammen?"

**Elin:** "Nej, fordi han skulle rejse."



**Elins mor:** "Jamen, det giver man da ikke sådan en gave for. Det vil du da ikke ha', jeg skal tro på? - Elin; hvad har du fået den for?!"

*Elin får gråd i stemmen.*

**Elin:** "Det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort noget."

**Elins mor:** "Jamen, så må du aflevere den tilbage igen. Vi vil ikke ha', du går og tager imod gaver."

**Elin:** "Det kan jeg da ikke, når han er rejst."

*Elins mor går ind i det tilstødende lokale, hvor Elins far sidder bag et skrivebord. Hun lukker skydedøren bag sig. Elin går op ad trappen og hen ad en mørk gang. I det oplyste værelse for enden af gangen sidder Elins lillesøster og læser lektier. Elin går ind på sit værelse; sidste dør på venstre hånd. Hun står midt i værelset, da hendes far kommer ind. Sølvdollaren, som han holder i højre hånd, bruger han til taktfast, at understøtte sine ord:*

**Elins far:** "Elin, det kan vi godt sige dig: Du understår dig i at tage imod gaver fra de store drenge, eller nogen som helst andre. Du må være så god at aflevere den tilbage igen med det samme."

*Elins mor kommer til syne i baggrunden. Hun hører resten af samtalen fra gangen.*

**Elin:** "Det kan jeg da ikke, når han er rejst!"

**Elins far:** "Ja, det er jeg fuldstændig ligeglad med! Så må du finde ud af, hvor han er rejst hen, og så sende den dertil - Jeg vil ikke ha' den her i huset!"

## Skøjtebanen

*Majbritt og Ina cykler ned til skøjtebanen gennem den snedækkede skov. De parkerer cyklerne op af en bænk, og begynder at tage skøjter på. På isen leger klassen 'Klummer' - En slags kæde-ta'fat. De, som allerede er fanget, skøjter rundt to og to på jagt efter de resterende. Anne-Mette og Elin løber sammen. Elin har tilsyneladende problemer med skøjterne.*

**Gert:** "Vi mangler at fange Niels Ole - Han er herovre!"

*Niels Ole undviger længe, men bliver til sidst fanget af Flemming og Gert.*

**Flemming:** "Fanget!"

**Gert:** "Fanget!"

**Flemming:** "Niels Ole, har du set det? Majbritt er her - Majbritt er her."

*Klassen samles i en flok omkring Niels Ole, Flemming og Gert.*

**Willy:** "Hvem skal være den?"

*Niels Ole får øje på Majbritt og Ina på bænken.*

**Gås:** "Det skal Helge, for han blev fanget først."

**Helge:** "Nej, det skal Søren Roland da. Han blev fanget ovre i hjørnet."

**Søren Roland:** "Nej, det var efter du var fanget..."

**Niels Ole:** "Nej, jeg er den! Jeg tæller til ti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!"

*Niels Ole skøjter over foran Majbritt og Ina, som stadig sidder på bænken.*

**Niels Ole:** "Majbritt - Vil I ik' være med til at lege 'Klummer'?"

**Majbritt:** "Vi skal lige ha' vores skøjter på."

**Niels Ole:** "Godt!"

*Niels Ole indleder jagten på de andre. Elin løber langsomt og besværet rundt på isen, og ser til sidst opgivende ud. Niels Ole fanger Willy Bonde først.*

**Niels Ole:** "Fanget!"

*Elin forlader isen. Hun sætter sig op på en bænk og skraber sneen af sine skøjter. Niels Ole og Willy skøjter rundt sammen - Niels Ole spejder rundt. Helge forlader også isen. Han sætter sig op på bænken ved siden af Elin, og stirrer ud over isen.*

**Niels Ole:** "Fanget! Søren Roland, du er fanget. Du er fanget!!"

**Helge (til Elin):** "Jeg er fandeme træt af, at det altid er Niels Ole, der skal bestemme. Er du ikke?"

**Elin:** "Ja..."

**Helge:** "Skal du til at hjem?"

**Elin:** "Ja, mine skøjter, de dur ikke!"

*Helge kigger igen ud på isen. Her jagter Niels Ole, Willy Bonde og Søren Roland, Majbritt, mens de holder hinanden i hænderne.*

**Niels Ole:** "Kom nu! - Fanget!"

*Niels Ole slipper de to andre og skøjter rundt i en stor bue, inden han tager Majbritt i hånden.*

**Flokken:** "Ej, Niels Ole! - Ismand. Ismand!!"

## Elins hjem

*Elin og Helge kommer ind i entréen. Elin ligger sine skøjter ved foden af trappen.*

**Elin:** "Du kan også godt ligge dine skøjter der. Smid bare tøjet her."

*Køkkenet - Elin kommer ud i køkkenet med en flaske mælk. Hun tager en gryde frem, som hun sætter på komfuret. Elins mor kommer ind, og lukker døren bag sig.*

**Elins mor:** "Elin, hvem er det?"

**Elin:** "Det er da Helge fra min klasse - Jeg har inviteret ham på kakao."

**Elins mor:** "Jamen, så må I komme ind i stuen og drikke den. Jeg vil ikke ha', at I er alene oppe på dit værelse."

**Elin:** "Ej, mor!"

**Elins mor:** "Nej, ikke tale om! I kan godt komme ind og være sammen med os andre, inde i stuen."

*Stuen - Elins mor og lillesøster sidder i sofaen. Helge i en stol. Elin hælder kakao op til moderen.*

**Elins mor:** "Ja, tak. Bare en lille smule, Elin. Ja, tak."

**Elin:** "Mor, jeg vil så gerne have nogle nye skøjter. De duer over hovedet ikke mere. Jeg tror, jeg vil ønske nogle nye i fødselsdagsgave."

**Helge:** "Så skulle du ta' at få nogle Hudora. Det er sådan nogle jeg har."

**Elins mor:** "Nå, er de gode?"

**Helge:** "Ja, de er de bedste. Hvis man ikke skal have kunstløberskøjter."

**Elins mor:** "Nåh, men de er meget dyre, ikke?"

**Helge:** "Joh, de koster over 100 kroner - Det har jeg i hvert fald ikke råd til."

**Elins mor:** "Nå, men det er også mange penge."

**Elins mor (til Elin):** "Hvorfor har du så ikke ønsket dig et par i julegave?"

**Elin:** "Jamen, det vidste jeg jo ikke dengang."

**Elins mor:** "Nej, men så kunne du jo tage, at spare sammen til nogen."

**Helge:** "Jeg har selv sparet sammen til mine."

**Elins mor:** "Ja!?"

## Skøjtebanen

*Det er blevet aften på skøjtebanen. Majbritt og Ina låser deres cykler op. De trækker dem gennem skoven. Fra klassen er der nu kun Niels Ole og Gert tilbage på isen.*

**Gert:** "Niels Ole, de er kørt alle sammen. Er det Majbritt du står og kigger efter?"

**Niels Ole:** "Ja, hun er fan'me sød; synes du ikke? Kan du ikke godt forstå, jeg er helt vild med hende?"

*En ældre dreng og en pige, Kurt og Gitte, bliver trukket rundt på isen efter en cykel, ført af Allan.*

**Allan:** "Hey, I to; hæng bag på, så laver vi en slange."

**Niels Ole:** "Kom nu, Gert!"

*Gert og Niels Ole hægter sig på 'slangen'.*

**Allan:** "Hvad hedder I?"

**Niels Ole:** "Jeg hedder Niels Ole."

**Gert:** "...Og Gert."

**Allan:** "Jeg kan fandem'er ikke styre den!"

*Allan styrer cyklen imod bredden, og Kurt smider Gitte omkuld i sneen. Hun griner og beder Kurt holde op, men han forsøger alligevel at hive kjolen op, og trusserne af hende.*

**Kurt:** "...Ej, må jeg ikke nok se den? Kom nu, Gitte. Gitte..."

**Gitte:** "Nej, la' vær! Nej, jeg vil ikke!"

**Allan:** "Han er fand'me så liderlig, ham Kurt."

*Allan cykler ud imod midten af søen igen, stadig med Gert og Niels Ole på slæb. Kurt råber ud imod dem:*

**Kurt:** "Allan, for helvede, kom og lys! Kom med cyklen! Kom nu og lys, for helvede."

**Gitte (fnisende):** "Jeg bliver altså sur."

*Allan cykler tilbage til dem. Han løfter cyklen i styret og drejer på forhjulet, så dynamolygten oplyser Gitte og Kurt, der fortsætter deres 'kamp'. Lysstrålen rammer i dumpe stød. Gitte fniser stadig og spræller for at få Kurt til at holde op.*

**Kurt:** "Lad mig nu se den, Gitte. Gitte! Gitte, for helvede. Allan siger, den er så pæn. Lad mig nu se den, Gitte."

**Gitte:** "Jeg bliver altså sur."

*Det lykkes Kurt at rive trusserne ned på Gitte, mens Gert og Niels Ole i dynamolygtens skær, måbende ser på. Til sidst ses Niels Ole forsvinde baglæns, nenedud af skærmen.*

## Skolegården

Vi ser en tom og stille skolegård, oplyst af sommersolen. Fugle kvidrer.

## Klasselokalet - Matematiktime

*Elin sidder og tegner kruseduller på bagsiden af sit kladdehæfte, da en sammenfoldet seddel lander på bordet. Søren Roland er oppe ved tavlen og hører af læreren.*

**Læreren:** "Udmærket. Der er nogle læresætninger indenfor kongruente trekanter; hvor mange er der af dem?"

**Søren Roland:** "Fem!"

**Læreren:** "Der er fem læresætninger, og hvad er det for én, du vil tale om i dag?"

**Søren Roland:** "Nummer ét."

**Læreren:** "Du vil tale om nummer ét, og hvad hedder den?"

**Søren Roland:** "Den hedder; 'to... trekanter er kongruente, når de har en vinkel og dens to hos... liggende sider er parvis lige store."

**Læreren:** "Udmærket, og det vil du vise for os."

*Elin pakker seddelen ud. På den står der: "Kære Elin! Skal vi ikke mødes og gå en hemmelig tur?"*

**Søren Roland:** "Ja."

**Læreren:** "Det vil sige, vi har noget der er givet, og vi har noget vi skal bevise. Så tegner du en magen til."

**Søren Roland:** "Ja, så vil jeg starte med at slå en streg. Og så skal jeg måle, hvor lang den er."

*Elin skriver en ny seddel og hvisker over til Helge.*

**Elin (hviskende):** "Helge!"

*Han vender sig, og hun kaster seddelen over til ham.*

**Læreren:** "Ja, det er udmærket, Søren Roland. Du er kommet godt i gang med det, og hvad er det i øvrigt Elin har så travlt med? Hvad er det for et brev, du har dér? Må vi andre ikke høre, hvad der står i det?"

*Elin ser smilende på læreren. Anne-Mette, som sidder ved siden af Elin, udser sig seddelen og tager den i et snuptag. Hun læser indholdet højt:*

**Anne-Mette:** "'Kære Elin! Skal vi ikke mødes og gå en hemmelig tur?'"

*Klassen griner.*

**Læreren:** "Aha. Hvem har skrevet det under?"

**Anne-Mette:** "Det er der ingen, der har."

**Læreren:** "Er der ingen, der har skrevet under?"

**Anne-Mette:** "Nej."

**Læreren:** "Hvem kunne tænke sig at gå en tur med Elin?"

*Klassen fniser.*

**Læreren:** "Ingen svarer. Der er ingen der melder sig? Så må jeg spørge ud over klassen: Hvem kunne tænke sig at gå en tur med hende?"

*Klassen griner højlydt.*

**Willy Bonde:** "Det ka' Jørn!"

**Jørn:** "Nej, det ka' Helge. Helge!"

*Helge smiler forlegent.*

## **Anne-Mettes ungdomsgilde**

*Der er fest hos Anne-Mette. Der danses til jazz-musik fra en rejsegrammofon. Parrene er: Torkild & Lene, Niels Ole & Elsebeth, Helge & Elin og Søren Roland & Anne-Mette. Musikken slutter. Torkild tager en ordentlig slurk af en appelsinvand, mens Niels Ole skifter pladen.*

**Torkild:** "Ej, nu gider vi altså ikke høre Chris Barber mere!"

*Elin går over til Anne-Mette. Lene slutter sig til dem.*

**Elin:** "Anne-Mette, skal vi ikke prøve at danse i mørke?"

**Anne-Mette:** "Nej jeg tør ikke rigtig. Jeg ved heller ikke, hvornår de kommer hjem."

**Elin:** "Vi kan da hurtigt nå at tænde lyset. Lene, synes du ikke også, vi skal prøve at danse i mørke?"

**Anne-Mette:** "Nej, jeg har lovet ikke at slukke lyset."

**Elin:** "Kan vi ikke bare prøve en enkelt dans? - Niels Ole, vil I ikke være med til, at vi slukker lyset?"

**Niels Ole:** "Jo, det kan vi da godt."

**Elin:** "Ikke, Anne Mette?"

*Anne Mette nikker og siger stille:*

**Anne-Mette:** "Jo."

*Elin lukker skydedøren til den tilstødende stue, slukker lyset og begynder at danse med Helge. Anne Mette holder et vågent øje med Elin og Helge, hvis silhuetter danser tættere og tættere. Der er en ridse i pladen. Anne Mette slipper sin partner, Søren Roland, og tænder lyset, tager pickup'en af pladen og åbner skydedøren igen.*

**Anne Mette:** "Jeg tør altså ikke. De kan også se det nede fra gaden."

**Elin:** "Ku' vi så ikke lade som om lyset var slukket?"

**Elsebeth:** "Nej, ved I hvad? Ku' vi ikke bare danse med lukkede øjne?"

**Elin:** "Ja! Men så skal vi gøre det alle sammen. Ikke, Anne Mette? Det er du med på?"

*Anne Mette svarer forsigtigt:*

**Anne Mette:** "Jo."

**Elin:** "Men så må vi ikke snyde. Vi skal alle sammen lukke øjnene."

*Niels Ole kommenterer med et drenget smil:*

**Niels Ole:** "Så kan vi jo ikke se noget. Så støder vi jo bare sammen."

**Elin:** "...Åh, hvor er I altså barnlige. Jeg synes det er en god idé. Skal vi ikke prøve? Hva', Anne Mette?"

*Elin sætter en plade på.*

**Elin:** "Så ikke noget med at snyde. Torkild, du skal også lukke øjnene."

*Parrene danser. Niels Ole og Torkild smugkigger med det ene øje åbent. Torkild simulerer et tågehorn:*

**Torkild:** "Duuuuut!"

*Søren Roland svarer:*

**Søren Roland:** "Duuuuut!"

*Elin skuler vredt rundt på de øvrige par:*

**Elin:** "Åh, hvor er I altså barnlige."

*Elin danser tættere og tættere med Helge. Lene og Anne Mette ser dette. Pludselig standser Elin dansen, ser sig omkring, og siger med et stort smil:*

**Elin:** "Åh, hvor I altså snyder, alle sammen!"

*Anne-Mettes ungdomsgilde – Udenfor på gaden: Mona ses stirre misundeligt på det åbne vindue, hvorfra musikken strømmer ud. hun vender sig til sidst om, og går ned ad gaden.*

## Skovtur

*Majbrit og veninden Ina, iført fine sommerkjoler, ses cykle ad en skovsti. Der er høj sol og pigerne sludrer og småfniser. Der høres klirren fra skovturskurven på Inas bagagebærer. Et stykke bag dem kommer Niels Ole og Flemming cyklende. Senere bremses drengene hårdt op og iagttager pigerne, mens de går ind i skoven. Her følger de også efter dem – stadig med nogen afstand. Pludselig falder Majbrit over en træstub. Hun lander på enden med spredte ben. Begge piger griner – Niels Ole og Flemming ser det og smiler.*

**Ina:** "Hvordan var det du faldt?"

**Majbrit:** "Med spredte ben."

**Ina:** "Naaj!"

*Pigerne fniser videre, mens Niels Oles smil forsvinder. Ude i det fri sætter Ina og Majbrit sig ned. Niels Ole og Flemming går lidt videre og sætter sig ca. 20 meter fra dem. Ina pakker madkurven ud, mens Majbrit samler hænderne og puster gennem de samlede pegefingre. Hun laver en monoton lyd. Niels Ole, derimod, kan sige som en gøg.*

**Flemming:** "Hvordan gør du?"

*Niels Ole vender blikket væk fra Majbrit og viser Flemming hvordan han skal gøre.*

**Niels Ole:** "Nå, men du skal bare holde fingrene sådan her... iog så blæse her."

*Majbrit iagttager smilende de to drenges samtale.*

**Flemming:** "Sådan her?"

**Niels Ole:** "Ja."

*Niels Ole puster perfekt videre, mens der kun høres mislykkede forsøg fra Flemming.*

## Eksamen

*Eleverne sidder i gymnastiksalen, ved hvert sit bord. Der høres en svag summen fra Willy Bonde:*



**Willy:** "Mmmmmmmmm....."

*Den tilsynshavende lærer, en ældre herre med briller og høreapparat, siddende ved et bord med ansigtet mod klassen, er tydeligvis irriteret over lyden, og begynder at skrue ved sit høreapparat i brystlommen, men uden held. Han tager øresneglen ud og roder lidt ved den også. Summelyden fortsætter, idet Jørn opfanger idéen og toner i:*

**Jørn:** "Mmmmmm....."

*Også Torkild begynder. Han har en meget dybere summen.*

**Torkild:** "Mmmmmmmmm....."

*Den ældre herre roder videre med høreapparatet, men ser pludselig op, ned over klassen, og summelyden forsvinder. Han rejser sig og går ned blandt eleverne. Gulvet, såvel som hans sko, knirker meget. Da læreren har passeret Willy begynder han summeriet igen. Lidt senere stopper læreren op, vender sig og går resolut og med hastige skridt op foran Willy bonde:*

**Læreren:** "Er det dig der sidder og summer?"

*Willy Bonde ryster på hovedet, mens han svarer:*

**Willy:** "Ja."

*Torkild fniser lavmælt. Læreren kigger uforstående på Willy, vender sig og går tilbage til sin plads og sætter sig.*

## Sommerferie

*Flemming, Gert og Niels Ole ses cykle op ad en bakke med oppakning på bagagebærerne.*

**Flemming:** "Niels Ole, har du primusen?"

**Niels Ole:** "Nej, den har Gert."

## Gåtur i Botanisk Have

*Elin og Helge mødes for at gå den hemmelige tur i Botanisk Have.*

**Elin:** "Hej."

*Helge parkerer sin cykel op af en hæk og de to går sammen hen ad stien.*

**Helge:** "Hej."

**Elin:** "Jeg skulle hilse dig fra min mor."

**Helge:** "Nåh, jeg troede det skulle være en hemmelighed?"

**Elin:** "Jamen, hun ved altid, hvor jeg går hen."

**Helge:** "Det kan jeg da ikke li'. Min mor skal da ikke vide, hvor jeg går hen."

**Elin:** "Men hun synes ellers, du er sådan en sød dreng... og så velopdragen."

**Helge:** "Hm... Nå, men mine forældre skal nu ikke vide, hvad jeg går og laver. Så blander de sig bare. Ved du hvad min far, han siger?"

**Elin:** "Nej."

**Helge:** "Han siger, at hvis jeg gjorde en pige gravid, så skulle jeg ikke regne med at få nogen støtte hjemmefra."

**Elin:** "Hva'?!"

*Elin stopper med at gå. Helge vender sig imod hende.*

**Helge:** "Ja. Det er da ikke noget at le ad!"

**Elin:** "Det er det da."

*Helge går videre. Han kommer et stykke foran Elin men taler bare videre.*

**Helge:** "Det er da bare ham, der er åndssvag. Ligesom Niels Ole. Han er også åndssvag. Synes du ikke?"

**Elin:** "Hvis ikke det var, jeg var forelsket i en anden, så ville jeg være forelsket i Niels Ole."

*Helge stopper og vender sig imod hende:*

**Helge:** "Ville du virkelig?!"

**Elin:** "Ja."

**Helge:** "Jeg synes, han er en blærerøv. Så vil han altid bestemme over os andre. Ka' du ikke se dét?"

*Elin trækker på skuldrene.*

**Helge:** "Så kan jeg meget bedre li' Søren Roland. Eller Torkild."

*De passerer et vandløb.*

**Elin:** "Hvorfor siger din far det der med, at hvis du fik børn, så ville du ikke få nogen støtte hjemmefra?"

**Helge:** "Nå, men det er da ligegyldigt. Det er da bare ham, der er åndssvag."

**Elin:** "Hvorfor siger han det?"

**Helge:** "Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare på hans vegne."

**Elin:** "Nå, men det er da noget mærkeligt noget at sige..."

**Helge:** "Hey, har du set hvad der ligger hér?"

*Helge bukker sig og samler noget op fra græsset.*

**Helge:** "Hva'?' Ved du ikke hvad det er?"

*Elin ryster på hovedet. Helge ruller hvad der viser sig at være et kondom ud. Det går op for Elin, hvad det er.*

**Elin:** "Ej, Helge, smid det! Det er ulækkert! Det er noget svineri."

*Helge smiler bare og fumler videre med kondomet.*

**Elin:** "Ej, smid det, Helge."

*Helge, der har fået rullet kondomet ud, sætter det til munden og puster. Elin begynder at gå med raske skridt. Helge slipper kondomet og lader det flyve. Han løber efter hende.*

**Helge:** "Elin!"

*Foran Elins forældres hus. Elin står på trappen op til huset, Helge i indkørslen.*

**Helge:** "Hvad skal I resten af sommerferien?"

**Elin:** "Skagen. I fjorten dage."

**Helge:** "Hm... Vi skal nok en tur til Tyskland."

*Helge vender sig imod den åbne garage og går ind i mørket.*

**Helge:** "Er det jeres garage?"

**Elin:** "Ja."

*Helge forsvinder helt i mørket.*

**Helge:** "Dur den?"

**Elin:** "Hvad siger du?"



**Helge:** "Jeg spør, om plæneklipperen dur."

**Elin:** "Ja, det tror jeg nok."

*Hun bevæger sig ind i mørket, imod ham. Helge drejer på plæneklipperens knive.*

**Helge:** "I skal altså huske at smøre den. Ellers står den bare og ruster."

**Elin:** "Nå."

*Helge slipper plæneklipperen og går langsomt hen mod Elin. De mødes midt i garagen. Han lægger venstre hånd på hendes skulder og lægger an til at kysse hende, men hun kigger ned, idet han prøver. Han trækker sig lidt tilbage og prøver derefter igen, men med samme resultat.*

**Helge:** "Ej, Elin, nu har jeg brugt en hel eftermiddag."

**Elin:** "Sådan er jeg ikke."

**Helge:** "Hvordan?"

**Elin:** "Sådan, som du siger."

**Helge:** "Nåmen, jeg sagde da ikke noget om dig. Jeg sagde noget om mig selv."

*Helge prøver at kysse hende igen. Hun bøjer på ny hovedet.*

**Elin:** "Nej, det må du ikke."

**Helge:** "Hvad må jeg så?"

**Elin:** "Du må overhovedet ingenting!"

*Elin løber ud af garagen og op imod huset, hvor hun smækker hoveddøren efter sig.*

## Klasselokalet - Introduktion til lejrskolen

*Hr. Særlang kommer ind i lokalet med en stak papirer i den ene hånd. Hurtigt flokkes en del af eleverne omkring ham.*

**Hr. Særlang:** "Ét til hver!"

**Gås (off-screen):** "Elin, ta' lige med til os."

*Lene tager en stak papirer med, og begynder at dele ud til Helge, Anne-Mette og Elsebeth. De to piger sidder afslappet i vindueskarmen.*

**Hr. Særlang:** "Ja, som I sikkert ved, skal I også have mig til Naturhistorie i III ml, hvilket betyder, jeg skal med jer på lejrskole sammen med Fru Andreasen. Lejrskolen er fra den 27. til den 30. august, men det skal I få nærmere besked om senere."

*Elin deler papirerne ud til Gås og Loppe, og sætter sig på sin plads midt i lokalet, mens Hr. Særlang fortsætter. Hun kigger af og til misundeligt over på Helge, Anne-Mette, Elsebeth og Lene.*

**Hr. Særlang:** Det eneste jeg vil sige nu er, de opgavesæt, I har fået udleveret, skal læres på forhånd. I deler jer i tre grupper, der består af tre drenge og tre piger, går sammen og arbejder med de forskellige opgaver."

**Elsebeth (hviskende):** "Lene..?"

*Hun får Lenes opmærksomhed og signalerer ved skiftevis at pege på Anne-Mette, Lene og sig selv, at de bør være i gruppe sammen.*

**Hr. Særlang:** "Hvordan I vil danne grupperne, det må I selv finde ud af, men der skal være tre drenge og tre piger i hver gruppe."

*Elin kigger igen misundeligt på pigerne. Så rækker hun hånden op.*

**Hr. Særlang:** "Ja?"

**Elin:** "Særlang, må vi ikke godt være fire piger i én af grupperne?"  
**Hr. Særlang:** "Nej, der skal være tre drenge og tre piger i hver gruppe."

*Helge, der sidder lige ved siden af Lene, Anne-Mette og Elsebeth, hvisker til dem.*

**Helge (hviskende):** "Elsebeth, jeg er med i jeres gruppe... Jeg er med i gruppen."

*Pigerne nikker indforstået.*

**Jørn:** "Hr. Særlang, hvornår er det?"

**Hr. Særlang:** "Fra den 27. til den 30. august."

**Niels Ole:** "Hr. Særlang, falder skolegårdsfesten sammen med lejrskolen?"

**Hr. Særlang:** "Nej, lejrskolen er en uge efter skolegårdsfesten"

**Elin:** "Hr. Særlang, må vi ikke godt være fire piger i den ene gruppe?"

**Hr. Særlang:** "Nej, det hele er lagt sådan til rette, at der præcis skal være tre drenge og tre piger i hver gruppe. Ellers nogle spørgsmål?"

*Han venter lidt. En dreng kommer til syne i døråbningen bag ham. Hr. Særlang vender hovedet, ser hvem det er, og siger:*

**Hr. Særlang:** "Ja, det er Kaj, der skal gå i jeres klasse fra nu af. Du var fra Aalborg, det er sådan du siger, ikke?"

**Kaj:** "Nej, Nørresundby."

## Skolegårdsfesten

*Skolegården er fyldt med borde og dansende par. Henover disse hænger lysguirlander. "Saratoga Jazzband" spiller op til dans. Elin ses danse med Jørn. Han trækker Elin ind til sig. Hun skubber ham væk og siger:*

**Elin:** "La' være, Jørn!"

*Elin får øje på Anne-Mette, der danser med Kaj. De to kommer tilsyneladende fint ud af det sammen. Jørn prøver sine tilnærmelser igen:*

**Elin:** "La' så være, Jørn!"

*Musikken slutter og folk klapper. Jørn går hen imod Helge og Willy. Helge rækker hånden frem og knipser. Jørn rækker ned i lommen og giver noget til Helge. Elin ser drengenes opførsel fra dansegulvet. De sludrer og smågriner. Musikken begynder på ny at spille. Vi ser bordet, hvor Ina, Majbritt og de øvrige fra deres klasse sidder. De griner. Niels Ole kommer hen til bordet og bukker på afstand to gange for Majbritt. Ina og Majbritt ser smilende på hinanden, inden Majbritt rejser sig og går med Niels Ole ud på dansegulvet. På vej ud på dansegulvet passerer de Anne-Mette, Elin, Lene og Elsebeth. Vi følger disse ned på toiletterne. Nede på toiletterne står Anne-Mette og Lene, med Elsebeth i baggrunden, med front imod Elin. Vi hører jazzorkesteret svagt i baggrunden. Anne-Mette tager ordet:*

**Anne-Mette:** "Du kunne godt ta' og være den, der starter. Du er også den der er ældst af os."

**Elin:** "Jamen, det har jeg heller ikke noget imod. Jeg vil bare ikke danse kinddans med Jørn."

**Anne-Mette:** "Hvem vil du så danse med?"

**Elin:** "Det ved jeg ikke. Bare ikke med Jørn. Også fordi han har et væddemål med Helge..."

**Anne-Mette:** "Nå, men, hvad så med Helge?"

**Elin:** "Nej, ham kan jeg ikke li'"

*Lene bryder ind:*

**Lene:** "Hvem kan du så li'?"

*Elin trækker på skuldrene.*

**Lene:** "Gert?"

**Anne-Mette:** "Søren Roland? Ej, Elin, det er dig der er ældst. Du kunne godt ta' og være den der starter!"

**Elin:** "Ja. Bare ikke med Jørn eller Helge."

*Tilbage i skolegården. Endnu et musiknummer slutter og folk klapper. Jørn går over imod pigerne, som er kommet tilbage fra toilettet. De slutter sig til Gås og Loppe. Jørn bukker for Elin.*

**Elin:** "Nej, jeg vil ikke danse med dig."

**Jørn:** "Ej, lad være, Elin."

*Jørn tager hendes hånd og trækker hende ud imod dansegulvet. Hun stritter imod.*

**Elin:** "Nej, jeg vil ikke!"

*Elin smækker Jørn en lussing. Han slipper hende, smiler og går over imod Helge og Willy. Helge knipser igen og inkasserer ét eller andet. Jørn markerer en lussing på Willy og drengene smiler. Tilbage til pigerne; Kaj byder Anne-Mette op. De to går ud imod dansegulvet. Lene og Elsebeth følger efter dem. Elin slutter sig til Gås og Loppe, som står tilbage. Vi følger Kaj og pigerne ud på dansegulvet. De passerer Willy, som går over til Elin og bukker for hende. Elin ryster på hovedet:*

**Elin:** "Nej."

*Willy holder den ene hånd afværgende op foran ansigtet, og træder et skridt tilbage:*

**Willy:** "Du må ik' slå. - Du må ik' slå!"

*Han bevæger sig forsigtigt frem og bukker igen:*

**Willy:** "Du må ik' slå!!"

*Jazzorkesteret set fra mængden af dansende par. Kameraet tilter til Majbritt og Niels Ole, der danser kinddans. Vi ser Kaj og Anne-Mette, der ligeledes danser kinddans. Kaj smiler til Niels Ole. Niels Ole kigger over på Elsebeth og Gert; også de danser kinddans. Musikken slutter imens vi ser Majbritt og Niels Ole danse tæt.*

## Lejrskolen

*Vi ser kortvarigt en sort bjælkehytte i skoven. Indenfor sidder klassen samlet om bordene. De spiser. Hr. Særlang rejser sig og siger:*

**Hr. Særlang:** "Når vi nu er færdig med at spise, tager vi alle sammen ud i Troldeskoven, hvor vi prøver at finde et såkaldt øjetræ. Derefter går hold 1 hjem, og hjælper Fru Rafman i køkkenet, hold 2 følger med mig i mosen, og hold 3 går med Fru Andreasen op til kirken. Nogen spørgsmål? Torkild?"

**Torkild:** "Jo, jeg vil bare sige til dem, der skal ud i mosen, de skal passe på, de ikke helt forsummer."

*Klassen griner og de spiser videre. Niels Ole begynder at nynne den sang, hvortil Elin smækkede Jørn en lussing, imens han bevæger hånden op og ned ad kinden. Kaj falder ind og begynder at gøre det samme. Også Gert og til sidst Jørn slutter sig til. Jørn klasker sig surmulende et par gange på kinden og smiler.*

*I skoven – Klassen bevæger sig gennem Rold Skov på vej mod Øjetræet. Helge går i mellem Jørn og Willy. Foran dem får Mona og Elin.*

**Helge:** "Mona..."

*Mona vender afventende hovedet imod Helge, mens hun fortsætter med at gå.*

**Helge:** "...ved du godt hvad TRL betyder?"

**Mona:** "Nej."

**Helge:** "Ka' du så godt gætte, hvem der er TRL?"

**Mona:** "Nej."

*Helge henvender sig i stedet til Lene, som sammen med Anne-Mette og Elsebeth går et stykke foran Elin og Mona:*

**Helge:** "Lene..."

**Lene:** "Ja?"

**Helge:** "Ved du godt hvad TRL betyder?"

**Lene:** "Nej..."

**Helge:** "Hvis du kommer herved, så skal jeg fortælle dig det."

*Lene stopper op og venter til hun er på linie med de tre drenge. Her gør de alle kortvarigt holdt, imens Helge hvisker svaret til Lene. Hun fniser sammen med Jørn og Willy, og løber op for at indhente Anne-Mette og Elsebeth. Lene lægger armen på Anne-Mettes skulder.:*

**Anne-Mette:** "Hva' så?"

*Lene indvier Anne-Mette og Elsebeth i forkortelsen, og de griner alle tre.*

**Mona:** "Lene, hvad betyder det?"

**Lene:** "Det må du spørge Helge om!"

*Klassen når frem til Øjetræet og de samles om det.*

**Hr. Særjang:** "Ja, her har vi så Øjetræet. Der er knyttet en gammel overtro til det. Man troede man kunne blive helbredt for engelsk syge, hvis man kravlede ind gennem hullet i træet..."

**Kaj:** "Hey, der sidder en plade på! 'Den 21. juli 1952 kravlede vores tre små prinsesser gennem dette Øjetræ, for at undgå engelsk syge.'"



*I samme øjeblik kommer Willy Bondes hoved til syne i Øjetræets hul:*

**Willy Bonde:** "Do you speak English?"

*Klassen griner.*

*Tilbage i hytten. Niels Ole, Kaj og Gert sidder på hver deres trækasse, med en stor gryde i mellem sig. De skræller kartofler.*

**Gert:** "Ej, jeg drømte jeg var midt i en brydekamp, men så vågnede jeg, og så var det bare min dyne, jeg lå og holdt om."

**Niels Ole:** "Nej, det er godt med dig, Gert. Jeg ved godt, hvad det var du drømte om. Hvad siger Elsebeth til dét?"

**Gert:** "Det ved jeg ikke. Men hun er i hvert fald den sødeste pige i klassen."

**Niels Ole:** "Det kan godt være, hun er den sødeste pige i klassen, men ikke på skolen!"

**Kaj:** "Vi burde lave 'Kinddansernes Hemmelige Klub' - kun for særligt indviede."

*I et andet rum i hytten sieder Anne-Mette, Lene og Elsebeth samlet ved et bord. De laver et herbarium af de nyligt indsamlede blomster, som ligger på bordet foran dem. Fra køkkenet høres stadig Niels Ole og Gerts tumulter:*

**Niels Ole (off-screen):** "Elsebeth, vil du være med i en hemmelig klub?"

*De tre piger kigger op i retning af Niels Oles udbrud, men fortsætter så skolearbejdet med blomsterne.*

**Anne-Mette:** "Hvad var det nu denne hér hed?"

**Lene:** "Lidenklokke."

**Anne-Mette:** "Og den hér, den hed Regnfan, ikke?"

**Lene:** "Jo."

*Niels Ole kommer til syne i døråbningen:*

**Niels Ole:** "Elsebeth, vil du være med i en hemmelig klub? Jeg sku' spørge fra Gert..."

*Gert kommer også frem. Han trækker Niels Ole væk fra døråbningen.*

**Gert (off-screen):** "Nej, han skal ej!"

*Elsebeth kigger ned, i mens hun siger:*

**Elsebeth:** "Det kan godt være det er synd for Gert, men derfor har jeg altså fortrudt det alligevel..."

**Anne-Mette:** "Så synes jeg, at du sku' sige det til ham. Du kan bare sige, at det var en misforståelse."

**Lene:** "Hvorfor tog du også Gert? Kunne du ikke have taget en anden?"

**Niels Ole (off-screen):** "Elsebeth, vil du ik' være med i en hemmelig kl..."

*Niels Oles spørgsmål munder ud i latter; Gert har tilsyneladende overrumplet ham.*

**Anne-Mette:** "Åh, jeg synes Niels Ole er blevet så pjattet efter han er begyndt at rende efter Majbritt."

**Lene:** "Hun har nogle grimme ben..."

*Pigerne fniser.*

**Lene:** "...og en vulgær smag!"

**Anne-Mette:** "Hvad var det dét her hed? Var det ikke regnfan?"

**Resten af filmen er endnu ikke transskiberet.**

**Har du mod på opgaven, kontakt da [Hans@Wendelboe.dk](mailto:Hans@Wendelboe.dk)**